



Herfst



“High Tea”

Bloemschikken

Bloemstukjes maken is voor iedereen, gezellig samen bezig zijn met groen en bloemen en er een eenvoudige creatie van maken. Mooi is de trots en blijdschap dat het zelfgemaakt is.

Niet alleen bij de bloemen maar ook bij de materialen die met een thema, seizoen of feestdag te maken hebben en de geuren komen vaak (sterke) verhalen of herinneringen tot leven.

Tijdens een jaar zijn er veel gelegenheden om iets fleurigs te maken denk hierbij aan Carnaval, Pasen, Moederdag, Zomer, Herfst, Kerstmis maar ook in augustus de “Kroetwusj”.

Docent: Petra Eijssen



Pasen