



ZING MAAR MET ME MEE!



Muziek is mijn passie en loopt als een rode draad door mijn leven. Ik ben gitarist en zanger in twee bands: Gunslinger (is een coverband) en de Willy Wenmaekers band (is een bigband met blazers). Sinds kort ga ik, samen met mijn gitaar, ook op solotour en speel dan voornamelijk Limburgse liedjes.

Een kleine greep uit mijn repertoire:

- ❖ Limburg allein (Sjef Diederer)
- ❖ Wie ich nog ein jungske waas (Frits Rademacher)
- ❖ 't Kapelke (Frits Rademacher)
- ❖ Auwt Zefke Mols (Jo Erens)
- ❖ Sjerbelke (Jo Erens)
- ❖ Met de vlam in de pijp (Henk Wijngaard)
- ❖ Papa (Stef Bos)



Hopelijk ontmoeten we elkaar eens zodat ik de liedjes voor jullie kan spelen, en wie wilt, zingt natuurlijk gezellig met mij mee.

Ik zorg zelf voor het geluid dat nodig is voor een gezellige bijeenkomst van een kleine 2 uur.

U hoeft alleen maar te zorgen dat de mensen er zijn en eventueel voor een natje en een droogje in de pauze.

